

# In mijn dromen begonnen

G D G C D

In mijn

G D G A D

dro-men kan ik vlie-gen o-ver al-le we-reld-ste-den. Klei-nen  
 zin heb, kom ik zwe-vend van de wol-ken af-ge-gle-den. Waar mijn  
 bos-sen, in wo-es-tij-nen ook op bre-de as-falt-we-gen zie ik  
 rus-ten in hun scha-duw, kind-ren klim-men in hun tak-ken. Vo-gels

A D G C D

hand-jes, gro-te voe-ten: ik zie al-les daar be-ne-den.  
 voe-ten aar-de ra-ken, groei-en ze-ven bo-men vre-de.  
 boom na boom ver-schij-nen. Nie-mand houdt de vre-de te-gen.  
 zin-gen, kan het mooi-er? Maak mij as-je-blijft niet wak-ker.

C G D D

Als ik  
 In de  
 Men-sen

G D G C D

Maar de

bo-men blij-ven groei-en. 'k Zie ze ho-ger, ho - ger ko - men en hun  
val ik naar be - ne - den met ge - klap-te droom-bal - lon - nen, maar ik

tak - ken, lan - ge ar - men, prik - ken door mijn mooi - e dro - men.  
weet dat de - ze vre - de in mijn dro - men is be - gon - nen.

Wak - ker