

# Laat de kinderen bij mij komen

(Matteüs 19,13-15; Marcus 9, 33-37)

'Laat de kin-de-ren bij mij ko-men. Zie hoe zij van een he-mel dro-men,

hoe de aar - de kan zijn. Groot zijn ze, al zijn ze klein.'

Ou - ders brach-ten in die tijd hun  
Toen wer - den zijn vrien-den boos. Ze  
'Wie zich - zelf be - lang-rijk vindt moet

kin - de - ren bij Hem. Hij ze - gen - de ze één voor één en sprak met zach - te  
zei-den: 'Ga op - zij. Hij heeft wel iets be-lang - rij - kers te doen.' Maar Je - zus  
wor-den als een kind om - dat het mooi-e Rijk van God bij kin - de - ren be -

D7 G D C Am D G Am D

stem: 'Laat de kin-de-ren bij mij ko-men. Zie hoe zij van een he-mel dro-men,  
zei:  
gint.'

G D G G7 C Am7 D7 G

hoe de aar - de kan zijn. Groot zijn ze, al zijn ze klein.'

G D C Am D G Am D

C Am C Am Am7/G D7 G