

Kerst met het oog op kinderen



Hoe kun je kerst vieren, alleen met jezelf...

Kom, laten we de groene boom versieren...

**Kinderen kunnen maar even kind zijn...
Kinderen moeten zo snel groot zijn...**

**Een wereld van vrede voor iedereen:
daar geloven wij in...**

*Marcel Zagers
1 november 2020*

Kerstmis dit jaar

Koud en donker is het.
Geen lamp of verwarming
kan dat dit jaar veranderen.

Winter en eenzaam is het.
Geen zon of gezelschap
kan ons dit jaar opvrolijken.

Hoe kun je kerst vieren,
alleen met jezelf, en in je hart
herinneringen aan verdriet?

Hoe kun je kerst vieren,
zonder elkaar, en om je heen
mensen op afstand, onzeker?

Misschien straalt er dit jaar
een ster in je hart, en niet
ergens aan de donkere hemel.

Misschien hoeven we dit jaar
niet op weg, maar komt God
naar ons toe – ben je thuis?



Voorbede om geduld

K. Wie wil zien
hoe het morgen wordt,
moet een nacht lang waken.

V. Bid dat wij wakker blijven
en ons geloof in het goede
niet zullen verliezen.

**A. God, dat wij ons geloof in het goede
niet zullen verliezen.**

K. Wie wil zien
hoe het lente wordt,
moet een hele winter wachten.

V. Bid dat wij de kou trotseren
en de eerste tekens van leven
niet laten bevriezen.

**A. God, dat wij de eerste tekens van leven
niet laten bevriezen.**

K. Wie wil zien
hoe het vrede wordt
moet van de oorlog winnen.

V. Bid dat wij sterk zijn
en ons door geweld
niet laten verleiden.

**A. God, dat wij ons door geweld
niet laten verleiden.**



De groene boom

Eén boom is groen, gelukkig groen.
Eén boom is groen gebleven.
Hij is te leeg en nog te kaal
om boom te zijn van leven.

Kom, laten we die groene boom,
die groene boom versieren
om deze dag het kerstverhaal,
het kerstverhaal te vieren.

Met ballen: zilver, rood en blauw,
met ballen: grote glazen.
We doen alsof dat eieren zijn
die eerst zijn uitgeblazen.

Met rode appels die dit jaar
de groene bomen kleurden
en alle vruchten groot en klein
die fris en fruitig geurden.

Met belletjes, met een trompet,
met klingende klokken.
Ze brengen leven, brengen feest
waar mensen blijven mokken.

Kom, laten we die groene boom,
die groene boom versieren
om deze dag het kerstverhaal,
het kerstverhaal te vieren.

Met zoete koekjes, rond van vorm.
We noemen ze: kerstkransen,
rond als de kringloop van de zon
die om ons heen blijft dansen.

En dan een ster, een grote ster,
een ster met gouden stralen
ie zijn bedoeld om onze zon
weer snel terug te halen.



Een vogel hoort in elke boom
met zachte, lichte veren.
Die neemt ons op zijn vleugels mee
naar hoge hemelsferen.

De lichtjes in een lange rij
zijn één en al geflonker.
Ze lijken nog het allermeest
op sterren in het donker.

Kom, laten we die groene boom,
die groene boom versieren
om deze dag het kerstverhaal,
het kerstverhaal te vieren.

We hangen er cadeautjes in,
cadeautjes niet te tellen.
Ze willen jou voor 't komend jaar
een berg geluk voorspellen.

De piek maakt onze boom compleet,
de piek staat fier te prijken.
Hij wijst ons naar het hoogste punt,
de top die wij bereiken.

De kerstman met zijn rode muts?
Laat die maar achterwege!
Die komen we, helaas voor hem,
in ons verhaal niet tegen.

Eén boom is groen, gelukkig groen.
Eén boom is groen gebleven.
Hij is nu vol en mooi genoeg
om boom te zijn van leven.



Vergeet niet de mensen

- K. Vergeet niet de mensen die nergens thuis zijn – waar zij ook wonen.
Vergeet niet de mensen die zich alleen voelen – bij wie ze ook zijn.
Bid voor hen en vergeet ze niet.
- V. God, dat het waar mag zijn:
een zalig kerstfeest voor iedereen.
- A. Een zalig kerstfeest voor iedereen.**
- K. Vergeet niet de mensen die voortdurend struikelen – waar zij ook lopen.
Vergeet niet de mensen die ziek of gewond zijn – even of een levenlang.
Bid voor hen en laat ze niet in de steek.
- V. God, dat het waar mag zijn:
een zalig kerstfeest voor iedereen.
- A. Een zalig kerstfeest voor iedereen.**
- K. Vergeet niet de mensen die om licht en vrede vragen – hoe zacht hun stem ook klinkt.
Vergeet niet de mensen van goede wil – jij bent zelf één van hen.
Bid voor hen en bid voor jezelf.
- V. God, dat het waar mag zijn:
een zalig kerstfeest voor iedereen.
- A. Een zalig kerstfeest voor iedereen.**



Kerstvoorbede voor kinderen

Kinderen
kunnen mensen verdriet bezorgen
als zij niet doen wat van hen wordt verwacht.
Kinderen
kunnen mensen vreugde brengen –
hun lach en hun spel werken aanstekelijk.

**A. Ik wil bidden
dat kinderen kind mogen zijn:
dan kunnen zij ons voorgaan
naar een nieuwe wereld.**

Kinderen
kunnen jonge ouders vroeg oud maken,
wanneer leven, groeien, niet zo soepeltjes verloopt.
Kinderen
kunnen oude mensen jong maken,
halen in opa's en oma's het kind weer naar boven.

**A. Ik wil bidden
dat kinderen kind mogen zijn:
dan kunnen zij ons voorgaan
naar een lichte wereld.**



Kinderen
kunnen maar even kind zijn,
geluiden en beelden van oorlogen
bereiken hen al op jonge leeftijd.
Kinderen
moeten zo snel groot zijn,
zich aanpassen aan anderen.

**A. Ik wil bidden
dat kinderen kind mogen zijn:
dan kunnen zij ons voorgaan
naar een goede wereld.**

Kerst-communiegebed

**A. Een stal en een boom, lichtjes en sfeervolle muziek.
Het hoort bij Kerstmis en het mag.**

V. Zo willen wij U laten zien, God, hoe blij en dankbaar we zijn.
U bent naar ons toegekomen om dicht bij ons te zijn.
U bent naar ons toegekomen om een van ons te zijn.
Uw boodschap komt niet uit een verre vreemde wereld,
of in een moeilijke taal die we niet kunnen verstaan.
Uw boodschap wordt vandaag opnieuw naar ons gebracht
door een kind in een stal geboren.
Een kind dat zonder woorden tegen de wereld zegt:
'Hou van mij, hou van elkaar. Zorg voor mij, zorg voor elkaar.'

**A. Zo eenvoudig wilt U voor mensen zijn.
Zo eenvoudig wilt U God voor mensen zijn.**

V. Jezus van Nazareth groeide op. Toen hij volwassen was,
deed hij alles om Uw boodschap van liefde te vertellen en te laten zien.
Hij had oog en oor voor iedereen, hij vergat niemand.
En als kinderen aan de kant werden geschoven zei hij:
'Nee, geef kinderen de ruimte. Zij hebben de toekomst,
zij brengen de hemel op aarde. God houdt van ze.'

Hoeveel U van mensen houdt, hoeveel Jezus van mensen hield,
heeft hij laten zien op de laatste avond van zijn leven.
Hij was samen met zijn vrienden en nam brood en wijn zoals wij nu doen...

**A. Een wereld van vrede voor iedereen:
Daar bidden wij U voor, God. Daar geloven wij in.**

V. God, Vader, we staan hier en nu stil
bij het kind van Bethlehem: voor de hele wereld
is hij het voorbeeld geworden van geloof en vrede.
We staan ook stil bij alle mensen voor wie het geen Kerstmis is:
mensen die onzeker zijn over de toekomst,
mensen die een zwaar verdriet te verwerken hebben,
mensen die het geloof in het leven hebben verloren.
En wij bidden U dat Uw Geest over de wereld mag komen
die mensen weer hoop geeft en samenbrengt.

**A. Een wereld van vrede voor iedereen:
Daar bidden wij U voor, God. Daar geloven wij in.**