

‘Onschuldbelijdenis’



In de schuldbelijdenis wordt de afstand hersteld die in het dagelijkse leven tussen God en mens en tussen mensen onderling is gegroeid.

De schuldbelijdenis is echter slechts één manier om deze relatie te herstellen.

Het kan ook in andere woorden gebeuren, zolang er maar sprake is van een moment van bezinning.

In het bijzonder geldt dat voor vieringen met kinderen.

Er wordt namelijk niet voor niets gezegd dat kinderen vol vertrouwen en verwonderd in het leven staan. Zij zijn nog te jong om de schuld van de wereld te moeten dragen.

In plaats van een ‘schuldbelijdenis’ zou je bij kinderen misschien beter kunnen spreken van een ‘onsschuldbelijdenis’.

‘Zonde’ betekent immers ook ‘jammer’, wat niet per se fout hoeft te zijn.

Marcel Zagers

Inhoud*13 augustus 2020*

Hoeveel wij ook kunnen	3
Dankjewel	4
Uitgenodigd	5
Het is niet erg	6
Heb jij ook gezien	7
Als ik zou kunnen	8
Soms wordt het donker	9
Even geen zorgen	10
Wat jammer	11

Hoeveel wij ook kunnen

V. Hoeveel wij ook kunnen
 we zijn niet volmaakt,

 hoeveel wij ook leren
 we kunnen niet alles weten,

 hoe belangrijk wij ook zijn
 we blijven klein op een grote aarde

**A. maar U, God, vindt mij groot genoeg
 om me geen moment te vergeten,**

**goed genoeg om elke dag
 met me mee te gaan**

**mooi genoeg
 om van mij te houden.**

Dat geloof ik: amen.

Dankjewel

V. Blij met het leven
mag je zijn.

**A. Blij met het leven
wil ik zijn.
Er is zoveel te zien en te horen,
er is zoveel te ruiken en te proeven:
God, dankjewel.**

V. Blij met mensen
mag je zijn.

**A. Blij met mensen
wil ik zijn.
Ik ben er eentje van,
ik kan ze helpen
en zij kunnen mij helpen:
God, dankjewel.**

V. Blij met jezelf
mag je zijn.

**A. Blij met mezelf
wil ik zijn.
Ik maak wel eens fouten
maar daar mag ik van leren:
God, dankjewel.**

Uitgenodigd

Ik kijk even om me heen
en zie de mensen weer
die ik hier vaker tegenkom.
Hé hallo, hoe is het vandaag met je?

**A. God, U hebt ons uitgenodigd
om samen te komen:
we voelen ons hier thuis.**

Ik zie ook mensen
die ik nog niet eerder heb gezien hier.
Hé hallo, wie ben je?
Leuk om kennis met je te maken.

**A. God, U hebt ons uitgenodigd
om samen te komen:
we voelen ons hier thuis.**

Ik zie mensen die vrolijk zijn,
maar ik zie ook mensen
die serieus en bezorgd kijken.
Hé hallo, wat is er aan de hand?

**A. God, U hebt ons uitgenodigd
om samen te komen:
we voelen ons hier thuis.**

God, U hebt ons uitgenodigd
om samen te komen: U luistert graag
naar de dingen die wij te vertellen hebben,
maar U hebt ons ook iets te vertellen
en we luisteren er graag naar.

A. Amen.

Het is niet erg

V. Het is niet erg
om toe te geven
dat je wel eens fouten maakt.
Het is erger
om het niet toe te geven.

**A. God, goede Vader,
wij geven toe
dat wij wel eens dingen verkeerd doen.
Wilt U het ons vergeven?**

V. Het is niet erg
om te zeggen
dat het je spijt.
Maar het is niet altijd even gemakkelijk
om sorry te zeggen.

**A. God, goede Vader,
hier durf ik wel sorry te zeggen
want ik geloof
dat andere mensen mij willen vergeven.**

V. Het is niet erg
om een keer boos te worden
op iemand anders.
Maar het is niet nodig
om boos te blijven.

**A. God, goede Vader,
dit is de dag
van alles vergeten en vergeven.
Wat gebeurd is, is gebeurd.
Vandaag beginnen wij opnieuw. Amen.**

Heb jij ook gezien

V. Heb jij ook gezien
hoe het licht vanmorgen
de nacht verdreef?
En werd jij daar ook vrolijk van?

**A. God, wij danken U
voor elke nieuwe dag.**

V. Heb jij ook gehoord
hoe de vogels
wakker werden en voorzichtig
begonnen te zingen en te fluiten?

**A. God, wij danken U
voor elke nieuwe dag:
elke dag is een kans
om leuke dingen te doen.**

V. Heb jij ook gemerkt
hoe het leven langzaam
weer op gang kwam
op deze nieuwe dag?

**A. God, wij danken U
voor elke nieuwe dag:
elke dag is een nieuwe kans
om leuke en vooral goede dingen te doen.**

V. God, Vader van alle mensen:
wilt U ons daarbij helpen? Amen.

Als ik zou kunnen

V. Als ik zou kunnen

A. zou ik vandaag nog mensen die ziek zijn beter maken.

V. Als ik zou kunnen

A. zou ik vandaag nog op bezoek gaan bij mensen die eenzaam zijn.

V. Als ik zou kunnen

A. zou ik vandaag nog mijn brood delen met mensen die honger lijden.

V. Maar iets meer tijd
en aandacht voor elkaar:
dat kan altijd.

**A. God, vergeef ons
wanneer we dat niet hebben gedaan.
Amen.**

Soms wordt het donker

Soms wordt het donker:
het licht is onzichtbaar of verdwenen.
Hoe moet je de weg nog vinden?

**A. Soms wordt het donker:
het gaat anders dan je had verwacht.
Wat heb je verkeerd gedaan?**

Erger is het nog
als andere mensen het donker maken:
wat heb je ze misdaan?

**A. Erger is het nog
als andere mensen je het licht ontnemen:
waarom mag je niet zijn wie je bent?**

God, wanneer het donker wordt, om wat voor reden ook:
dat wij dan Uw licht mogen vinden
in het licht dat wij kunnen zijn voor elkaar.

A. Amen.

Even geen zorgen

V. Even geen zorgen
over van alles en nog wat,
even niet haasten
om op tijd te komen:
even zijn wie je bent.

**A. God, mag deze dag
een nieuw begin zijn
voor ons en ons leven?**

V. Even alles aan de kant
om rustig na te denken,
even geen lawaai of kabaal
even luisteren naar het leven:
mogen zijn wie je bent.

**A. God, mag deze dag
een nieuw begin zijn
voor ons en ons leven?**

V. Even terugkijken
naar wat je wel en niet hebt gedaan,
even vooruitkijken
naar je dromen en idealen:
wie ben je geweest
en wie wil je zijn?

**A. God, mag deze dag
een nieuw begin zijn
voor ons en ons leven?**

Wat jammer

V. Iemand steekt een hand uit
om te helpen,
maar niemand heeft het in de gaten –
niemand reageert.

**A. God, wat jammer
dat deze dingen gebeuren.**

V. Iemand zit te wachten
op een helpende hand,
maar niemand heeft het in de gaten –
niemand reageert.

**A. God, wat jammer
dat deze dingen gebeuren.**

V. Iemand zingt een lied
maar niemand hoort het.
Iemand lacht van harte
maar niemand ziet het.

**A. God, wat jammer
dat deze dingen gebeuren.**