

Bidden in het klein



Vandaag wil ik bidden
dat er even geen oorlog is,
dat er geen wolken zijn,
dat niemand nog eenzaam is.

Als je bidt, dan mag je klagen: het lucht op.
Als je bidt, dan mag je hopen: hoop doet leven.
Als je bidt, dan mag je stil zijn: zeg maar even niets...

of

zeg het op je eigen manier,
in het klein.

Marcel Zegers

Inhoud*16 augustus 2020*

God, wie bent U?	3
Wat ik zou willen	3
Het weer tussen mensen	4
Bescherming	4
Een moment alleen zijn	5
Ergens in mij, om mij heen	6

God, wie bent U

God, wie bent U?
Ik zou U zo graag willen zien.

Ik hoor mensen over U vertellen.
Ze zeggen dat U goed bent
maar hoe ziet 'goed' eruit?
Ze zeggen dat U onzichtbaar bent.
Kunt U dan niet één keer
Uzelf zichtbaar maken?

God,
ik zou U zo graag willen zien
maar dat kan niet.
Ach,
misschien hoeft het ook niet:
er zijn al genoeg mooie dingen te zien
die ons over U vertellen.

Wat ik zou willen

Ik zou willen, God,
dat ik heel goed kon rekenen.
Dan kon ik alles eerlijker verdelen
dan nu vaak het geval is.

Ik zou willen, God,
dat ik goed kon spreken en schrijven.
Dan kon ik de mensen vertellen
hoe zij liever kunnen zijn voor elkaar.

Ik zou willen, God,
dat ik slim was en veel wist.
Dan kon ik de problemen oplossen
die mensen hebben.

Ik weet niet of het me ooit lukt.
Maar als dat niet zo is
dan weet ik, God,
dat U het niet erg vindt.
Ik hoef van U niet te kunnen wat ik niet kan.

Het weer tussen mensen

Of het vandaag
mooi weer wordt of iets minder:
ik kan me er zorgen over maken
maar wat bereik ik daarmee?
Het komt zoals het komt.

Maar hoe het is tussen mensen:
daar kan ik me wel boos over maken, God.
Waarom zijn zij
niet aardiger voor elkaar?
Is dat dan echt zo moeilijk?

Bescherming

Als de aarde ergens beeft, God,
dan hoop ik dat er iemand is
die mensen opvangt zodat ze niet vallen.

Als rivieren overstromen,
dan hoop ik dat er mensen zijn
die elkaar op het droge helpen.

Als het koud is en hard vriest, God,
dan hoop ik dat mensen vuur vinden
waaraan ze zich kunnen warmen,
en als de regen met bakken uit de hemel valt
een veilig dak boven het hoofd.

Maar als bossen branden van de hitte, God,
wijst U dan de dieren een weg om te ontsnappen?
En als de grond kurkdroog is en er niets groeit,
vindt U dan een vruchtbaar plekje
waar bomen en bloemen wel kunnen groeien?

En als ik vanavond ga slapen, God,
blijft U dan wakker?

Een moment alleen zijn

Ik wil nu
een moment alleen zijn
zodat niemand mij ziet
en ik even
naar niemand hoef te luisteren.

Ik wil nu
een moment heel stil zijn:
nergens aan denken
behalve

aan de wolken
die rustig door de lucht zweven

aan de golven van de zee
die aanspoelen op het strand
en weer terugstromen, de zee in.

Een moment alleen zijn
met U, God.

Ergens in mij, om mij heen

Mijn eigen hart
kan ik niet zien
maar ik weet dat het er is:
ik voel het kloppen.
Bent U, God,
zo ook ergens in mij?

Want soms voel ik mij onrustig,
wil ik meer doen dan ik kan:
de hele wereld verbeteren.
Dan is het net alsof
U binnen in mij klopt.

De lucht die ik inadem
kan ik niet zien
maar het is heerlijk
om de frisse lucht in te ademen.
Bent U, God,
zo ook om ons heen?

Wat soms ben ik moe,
maar als ik dan ben uitgerust
dan is het net alsof
er een nieuwe kracht in mij is gekomen.

U bent, God,
ergens in mij, om mij heen.