

Dat het vele mag bestaan

Alle kleuren van de wereld
komen uit het Ene Licht.
Het is dezelfde zon
waarin de regenboog begon.

Dat het vele mag bestaan
onder de geestkracht van Gods Naam,
dat de vrede zich verspreidt,
naar een nieuwe toekomst leidt.

Alle talen van de volken
komen van het Eerste Woord,
gesproken in de tijd
weerklinkend tot in eeuwigheid.

Dat het vele mag bestaan...

Alle mensen op de aarde
komen dichterbij elkaar,
waarderen hun verschil
als teken van Uw Rijk en Wil.

Dat het vele mag bestaan...

Die gaandeweg

*'Mensen die Jezus hebben gekend
zijn met name na zijn dood God in Hem gaan zien.
Hoewel tijdens zijn leven niet begrepen
en als een misdadiger gekruisigd,
wordt Hij na zijn dood meer en meer degene
in wie de Vader zich aan de wereld openbaart.'*

Peer Verhoeven:

Echt rood. Van en vanuit Amos profeet.
Gooi & Sticht, 1985, p. 68)

Die gaandeweg de Vader een Zoon werd
is na zijn dood gezien, zo wordt verhaald.
Die dicht bij mensen stond, vond in het leven ruimte
voor een spreken door geen grenzen meer bepaald,
voor een spreken door geen grenzen meer bepaald.

Die gaandeweg de Vader een Zoon werd
heeft twijfel in geloof beleefd, doorstaan.
Die naar Gods waarheid zocht, bij leven niet begrepen,
is de weg van liefde tot het eind gegaan,
is de weg van liefde tot het eind gegaan.

Die gaandeweg de Vader een Zoon werd
heeft brood en wijn gedeeld: zijn testament.
Opdat wij doen als Hij, vol overtuiging leven
dat geen mens tot slavernij mag zijn bestemd,
dat geen mens tot slavernij mag zijn bestemd.

Hier over de drempel

Hier klinken vragen
na lang te zijn verzwegen.
Hier spreken woorden
van een menselijke taal.
Hier over de drempel
de haast en druk ontstegen
komen wij in alle rust
en ruimte op verhaal.

Hier schuilen mensen
wanneer het leven zwaar wordt.
Hier huilen mensen
krijgt verdriet de vrije loop.
Hier over de drempel
– een mens die God gewaarwordt –
zingen, bidden, zwijgen wij
en vinden nieuwe hoop.

Hier worden grenzen
van 'wij-en-zij' doorbroken.
Eén God draagt mensen
hoe ze leven, wie ze zijn.
Hier over de drempel
het vuur weer aangestoken
voelen en ervaren wij
hoe licht een mens kan zijn.

Hier wacht een tafel

Hier wordt een tafel
met liefde gedekt:
teken van God
die zijn handen uitstrekt
om mensen het beste te geven.
Een tafel om samen te leven.

Hier staat een tafel
met bloemen en licht:
teken van God
die ons tot niets verplicht
maar liefdevol vraagt om te delen.
Een tafel waar plaats is voor velen.

Hier wacht een tafel
met brood en met wijn:
teken van God
die ons welkom laat zijn
om met ons iets nieuws te beginnen.
Een tafel voor buiten en binnen.

Licht voor de wereld

Waar de mensen lopen in het duister
houden wij gezicht en hart gericht
op Gods Licht in Jezus ons verschenen,
die als morgenlicht de nacht verlicht.

Is het licht niet sterker dan het duister?
Zal de dag niet elke nacht doorstaan?
Valt de schaduw over onze wegen
steken wij licht voor de wereld aan.

Waar de mensen lijden aan het leven
en hun weg in schaduw overgaat,
dragen wij het kruis dat moet gedragen
voor elkaar tot aan de dageraad.

Is het licht...

Dat het licht van vrede en van leven,
dat het licht van hoop een teken is
waar geweld en angst het zicht ontnemen,
waar de dood ons hult in duisternis.

Is het licht...

Mensen zacht geboren

*'De zwakke krachten zullen zeker winnen
in 't eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij...'*

Henriëtte Roland-Holst

Mensen zacht geboren
mensen hard gemaakt.
Wie zal ze zien zoals ze zijn?
Wie in hun lach het kind weer horen?

Mensen van nature
zorgzaam en meegaand.
Wat heeft ons van elkaar vervreemd
dat wij geweld niet langer schuwen?

Zachte krachten winnen,
winnen aan het eind
en liefde heeft het laatste woord.
Het laatste woord leeft diep van binnen.

Zachte krachten winnen,
winnen van de tijd.
Ik hoor het fluisteren in mij:
de zin van alle aardse dingen.

Ontwapend ontwapenend

Ontwapend, ontwapenend,
het hemelrijk doorbroken.
Een God die zich verlaagt,
het lot van mensen draagt
en niet zal wijken
als de tijd verdwijnt.

Ontwapend zult Gij God voor ons zijn.

Ontwapend, ontwapenend,
met open woorden spreken.
In ruimte voor elkaar
begint een vredesjaar
van nieuwe eeuwen.
Vrede zal bestaan.

Ontwapenend zult Gij God voor ons gaan.

Ontwapend, ontwapenend
opdat uw Wil geschiede.
Er komt een eind aan macht,
maar liefde wint aan kracht.
Mensen verbonden
door verschillen heen.

Ontwapenend houdt Gij God ons bijeen.

Soms zoals nu

Soms, zoals nu, leeft in mij het idee:
ik ben niet alleen.
Er gaat iemand onzichtbaar met me mee
in de ruimte om mij heen.

Ik ben niet alleen,
jij bent om mij heen,
jij het licht van mijn bestaan.

Soms, zoals nu, bekruipt me een gevoel
dat mij niet verlaat:
er is iemand die hoort wat ik bedoel
als ik in mezelf stil praat.

Ik ben niet alleen,
jij bent om mij heen,
jij het licht van mijn bestaan.

Soms, zoals nu, weet ik dat ik besta
door een hand geleid.
Iemand draagt mij wanneer ik onderga
in de golven van de tijd.

Ik ben niet alleen,
jij bent om mij heen,
jij het licht van mijn bestaan:
jij spreekt mij aan.

Vraag niet waarom

Vraag niet waarom, vraag niet waarom
de zon vanavond ondergaat
zolang ze stralend staat
in de morgen.

Vraag liever waarom
mensen vechten met elkaar.

Vraag niet waarom, vraag niet waarom
de aarde geeft, de aarde neemt
zolang mensen ontheemd
moeten vluchten.

Vraag liever waarom
mensen vechten met elkaar.

Vraag niet waarom, vraag niet waarom
het noodlot hier en daar toeslaat
zolang geweld uit haat
blijft geboren.

Vraag liever waarom
mensen vechten met elkaar.

Vraag niet waarom, vraag niet waarom
er komt geen antwoord op die vraag
zolang wij niet vandaag
samen leven.

Vraag liever waarom
mensen vechten met elkaar.

Wat door geen mens is uitgedacht

Wat door geen mens is uitgedacht
heeft ons tot deze plaats gebracht.
U gaf Uw Woord en geeft het weer:
een wolk van licht daalt op ons neer.

Wat door geen mens op eigen kracht
verkondigd is of wordt verwacht,
gebeurt aan ons dit scheppend uur:
verwarm ons met Uw levensvuur.

Gij maakt Uzelf hier openbaar,
richt onze harten tot elkaar.
Niet ieder voor zichzelf alleen,
Uw liefde vouwt zich om ons heen.

Wat van de Schrift te leren is,
een keerpunt in geschiedenis:
een mens verrezen, opgestaan
wil in ons leven verder gaan.

Wat door geen mens op eigen kracht
verkondigd is of wordt verwacht
gebeurt aan ons om op te staan
en met Uw Woord in zee te gaan.