

# Welkom in een wereld

Wel-kom in een we-reld van warm-te en kou. Hier mag je le-ven, hier  
 Wel-kom in een we-reld van dag en van nacht. Hier mag je le-ven, hier  
 Wel-kom in een we-reld van lach en een traan. Hier mag je le-ven, hier

is een plaats voor jou. Al - les is van - af van - daag een  
 wordt op jou ge - wacht. God die al - les le - ven geeft, heeft  
 noe - men wij je naam. Wat je doet en wel - ke weg je

beet - je van jou: de don - ke - re wol - ken, het zach - te he - mels -  
 jou ook be - dacht, en lief - de van men - sen heeft jou naar hier ge -  
 kiest om te gaan: wees aar - dig voor men - sen en blij met je be -

blauw.  
 bracht.  
 staan.